

Nieuwsbrief april 2021

Stichting Vrienden voor Roemenië door de jaren heen.

Door zijn bezoeken aan Roemenië zag Wouko Snijder de schrijnende armoede binnen de Roemeense gezinnen in en rond Brasov. Dit raakte hem zo diep, dat op 24-06-1999 de stichting is opgericht. Vanaf die tijd is er veel gebeurd. Gezinnen werden geholpen d.m.v. voedselpakketten, verbeterde huisvesting, gezondheidszorg, zowel geestelijk als lichamelijk en kinderen werden uitgedaagd om te studeren. Door het doorzettingsvermogen van het team, zowel in Nederland als in Roemenië en alle donaties van u, kunnen we de vruchten zien van de jarenlange inspanning. Regelmatig spreken we, ondertussen volwassen mensen, die met veel liefde en dankbaarheid terug kijken naar het moment dat ze gezien en geholpen werden door de stichting.

De 4 kinderen Moraru

Terugblik: De 4 kinderen bleven alleen achter nadat hun moeder was overleden en hun vader ze in de steek liet. Raluca was toen 12 jaar, Ana 11 jaar, Estera 9 jaar en Ionut 7 jaar. Gelukkig waren Utu en Ligia Pop bereid om deze kinderen in hun gezin, met ook al 5 kinderen, op te nemen, met ondersteuning van Stichting Vrienden voor Roemenië.

Ondertussen is Raluca 21 jaar oud. Ze woont op zichzelf. Ze is een zelfstandige, serieuze en opgewekte jonge vrouw. Ze is op dit moment vrijwilliger bij het Rode Kruis en werkt als verpleegkundige op de ambulance. Ze zit in het laatste jaar van haar opleiding en zal deze zomer afstuderen als verpleegkundige.

Ana Moraru is 20 jaar. Ze studeert financiën en wetskennis. Op dit moment werkt ze parttime bij een bank. In november heeft ze zich laten dopen.

Estera Moraru, 18 jaar, heeft afgelopen juni haar examen gehaald. Het was een zwaar examen en ze heeft hier in de vorige nieuwsbrief gebed voor gevraagd. We willen u danken voor uw gebeden. Ze pakt een vervolgstudie op, want ze wil graag sociaal werker worden.

Ionut Moraru, 16 jaar, gaat ook nog naar school, maar hij werkt liever met z'n handen. Alle klusjes in huis worden door hem gedaan. Een gereedschapskoffer is dus een goede uitkomst die hij onlangs heeft gekregen van een donateur van de stichting!



Familie Banfi.

Vader Ionut zoekt werk in Roemenië. Dit is moeilijk, want er is hoegenaamd geen werk te vinden. De kinderen waren ook allemaal thuis in verband met de pandemie. De beide jongste kinderen volgen nu online lessen. Ze hebben een tablet van school gekregen. Voor Rahela is dit een hele moeilijke periode. Ze was zo goed op weg met haar studie om lerares te worden, dit lukte vooral omdat zij in Brasov mocht wonen bij Raluca Moraru en gestimuleerd door Lili onze medewerker. Vanwege de pandemie is ze terug gegaan naar haar familie en door Covid 19 is er minder contact geweest. Wilt u voor haar bidden, zodat ze de draad weer op kan pakken.

Familie Pacurar.

In de eerste helft van 2020 hebben we deze familie ondersteund. In de tweede helft van 2020 hebben we dit voorlopig stil gezet. Op dit moment krijgt het gezin ook ondersteuning van een andere stichting en één van de kinderen is oud genoeg om te werken. Natuurlijk houden we contact hoe het gaat.

Familie Nagy

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat moeder Erika erg ongerust was over haar man. Toen de lockdown werd uitgeroepen was hij ergens in de provincie aan het werk en was niet in staat om thuis te komen. Gelukkig gaat het goed met hem en is hij weer thuis. Het is een arm zigeunergezin. Ze worden ondersteund met voedsel, hout voor de kachel en benodigdheden om de hygiëne op peil te houden.



Een mooie spontane inzameling

Vanwege de pandemie zijn we afgelopen jaar niet persoonlijk in Roemenië geweest, daarom zijn we ook extra blij met het team aldaar. Zij hebben in september weer veel schoolspullen uitgedeeld aan de kinderen van het dagcentrum in Prejmer. Blij verrast waren we dat we ruimte kregen voor een transport. Op korte termijn werd er een spontane inzamelingsactie georganiseerd. We willen u hartelijk bedanken voor alle dekens en dekbedden e.d. die gebracht zijn.

U kunt ons steunen door gebed, maar ook financieel door een gift te storten op bankrekening:

NL51 RABO 0379 0523 42

Wij wensen u Gods zegen en alvast bedankt

Bestuur Vrienden voor Roemenië